

Jaargang 1 nummer 1
februari 2013



HEILIGE
MARTINUS
parochie



Parochieblad

Inhoud

- 3 Woord van de pastoor
- 4 Introductie pastoraal team
- 6 Introductie parochiebestuur
- 9 Van de redactie
- 10 Liturgische kalender
- 12 Uit de parochie
- 13 Rondom de torens
- 15 Contactgroepen rondom de torens
- 16 De parochie uit
- 17 Parochiestatistiek
- Kinderactiviteiten
- 18 Kinderpagina
- 20 Fotopagina

Met dank

Wij willen Weemen Drukwerk en Communicatie bijzonder bedanken dat zij het mogelijk hebben gemaakt om dit blad in korte tijd te drukken en te leveren!

Het parochiebestuur



Drukwerk & Communicatie

weemen

www.weemen.nl

Van het bestuur

Bij de presentatie van de nieuwe parochie Heilige Martinus en de installatie van pastoor Theo Lamers, biedt het parochiebestuur u het nieuwe parochieblad aan, voor deze bijzondere gelegenheid in meerkleurendruk. Daarmee willen wij u informeren over activiteiten in onze parochie en in de diverse geloofsgemeenschappen. Zo vindt u in dit eerste exemplaar diverse wetenswaardigheden en informatie; een kennismaking met het bestuur en priester-assistenten.

Wij hopen dat het een lezenswaardig nummer is en u zich zo betrokken weet bij de groei van de nieuwe parochie Heilige Martinus.

Het parochiebestuur

Gezocht: Website-bouwer

Voor onze parochie zijn we op zoek naar een creatieve technicus die wil meedenken en meewerken om de website voor de parochie te realiseren. Heeft u of heb jij interesse of kent u iemand, neemt u dan contact op met Wilfred de Koning, bestuurslid communicatie.

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485.312555
email: info@martinuscuijk.nl
het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van 9.30 uur - 12.00 uur.

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 2500 exemplaren verspreid in de zes geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Copy voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 15 mei a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op amhhemmen@gmail.com.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Pastoor Theo Lamers

Beste parochianen,
Van de redactie die dit parochieblad mee heeft samengesteld kreeg ik bij de eerste copy de spreuk die u op de bijgaande afbeelding vindt: "If you change nothing, nothing will change," ofwel: "Als jij niets verandert, verandert er niets." Misschien is deze tekst wel van toepassing nu er een nieuwe fase van het parochie-zijn is begonnen.



Velen van ons zijn zich bewust van het moeilijke vaarwater waar de kerk en de parochie zich in bevinden. Denk maar aan het kerkbezoek, de financiën, het afnemende aantal voorgangers en de publicaties van de media. Tegelijkertijd willen we ons ook graag

vast houden aan wat we kennen en prettig vinden in onze parochie en geloofsgemeenschappen. Maar als er niets verandert, verandert er niets... en kunnen we toekomst op onze vingers uittellen.

De fusie van onze zes geloofsgemeenschappen stelt ons voor de uitdaging om te werken aan een toekomst die haalbaar en maak-

baar is voor onze parochie: waar leven te vinden is, betrokkenheid en verbondenheid over oude grenzen heen. Verandering stelt je voor uitdagingen, brengt je in contact met nieuwe mensen en mogelijkheden. Verandering kan dromen werkelijkheid laten worden als je durft los te laten, onbekende wegen te gaan en over grenzen heen durft te kijken.

Het was die man van Nazareth, Jezus, die datzelfde deed. Dicht betrokken bij de traditie en het geloof waarmee hij was opgegroeid, wilde hij nieuwe wegen bewandelen, verbonden met God, de Schepper van het leven. Gods droom verkondigde Hij en wilde Hij waarmaken in de omgeving waar Hij rond trok: uitgestoten waren welkom en werden met open armen ontvangen, kinderen plaatste Hij in hun midden en zieken ontvingen kracht en werden genezen. Zijn ideaal en Gods-verbondenheid heeft Hij met de dood aan het kruis moeten bekopen, maar God gaf Hem nieuw leven en liet Hem opstaan uit de dood!

Als we samen de start van de nieuwe parochie vieren, zitten we in de Veertigdagentijd en bereiden we ons voor op het grote feest van Pasen. Het herdenken van het onverwachte einde in de dood en het nog meer onverwachte begin van de Verrijzenis. Sinds die tijd is de wereld anders geworden...

Met het ideaal van Jezus voor ogen en de inspiratie die de Schrift ons biedt, kunnen we als nieuwe parochiegemeenschap de toekomst vol hoop aangaan. Vonken en initiatieven van samenwerking zijn er al en enthousiasme is bij de eerste groepen al te vinden, met nieuwe ideeën en mogelijkheden.

Laten we samen dat Goede Verhaal dat ons verbindt uitdragen, over oude grenzen heen, naar een nieuwe toekomst. Het is moeite waard.

Theo Lamers

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken,
Blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht

Als ik blijf denken wat ik altijd heb gedacht
Blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan
Blijft mij overkomen wat me altijd overkomt

Ben Frie vertelt

Ik ben geboren (1949) en getogen in Amsterdam, waar ik ook mijn opleiding kreeg. In 1971 trad ik in bij de jezuiten en werd in 1979 priester gewijd. Ik heb twee specialisaties: communicatie (via media, met anderen, met jezelf) en spiritualiteit, in het bijzonder de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.

Ik was werkzaam in het pastoraat en in de zorg. Nu ben ik part-time pastor in Wijchen en hoofdredacteur van de website www.igniswebmagazine.nl.

Ik geef bezinningsdagen en ben persoonlijk begeleider.

Kees Michielse vertelt

Mijn passie is pastoraal werk. Met veel plezier werk ik in Sint Agatha en in de parochie van de H. Jozef in Cuijk-Noord. Omgaan met mensen, in lief en leed, en luisteren naar wat hen blij en gelukkig maakt, maar ook wat hen pijn doet en verdrietig maakt. Met deze mensen een stukje van hun levensweg afleggen, is in mijn ogen een grote gunst die je krijgt aangeboden, gratis. Zo heb ik dit mogen ervaren en ervaar het nog steeds. Dit alles is geplaatst tegen de achtergrond van een geloofsgemeenschap, waarbinnen



Ben Frie sj

dat leven gevierd wordt, met het verhaal van onze enige voorganger in het leven, Jezus van Nazareth als onze inspiratiebron.

De geloofsgemeenschap is een open, uitnodigende gemeenschap, waar iedereen welkom is om een gezonde eigenwaarde te ontwikkelen en open oog en oor te zijn voor elkaar, met wie men het leven samen viert. Ieders talenten zijn de moeite waard om die te zien en te gebruiken.

Ik wens de parochie H. Martinus veel creativiteit, moed, energie en vreugde toe waar elk mens van goede wil tot zijn of haar recht kan komen, als het gaat om ons geloven in het leven, bij vreugde en verdriet, en dat samen te vieren.

André Notelaers vertelt

Ik ben André Notelaers, geboren te Hasselt (B) op 31-03-1938. Kruisheer sinds 1957.

Studeerde Romaanse filologie Leuven.

Leraar in Bondo (Democratische Republiek Congo) 1969-1971.

Leraar aan het H. Kruiscollege Denderleeuw (Oost-Vlaanderen) 1971-1999, tevens zondags-onderpastoor in Denderleeuw en proost van de Chiro (jeugdbeweging).

Rector van de basiliek (bestemd voor huwelijken) San Giorgio in Velabro (Rome) 1999-2008.

Sinds eind december 2008 in Sint Agatha: weekenddienst in de geloofsgemeenschappen van Cuijk en omgeving, tuinarbeid, vertaalwerk voor de Europese provincie van de kruisheren.



André Notelaers, o.s.c.

Joe Op de Kamp vertelt

Van huis uit ben ik Limburgse Maaslander. Jaargang 1942. Opgegroeid in Maaseik. Grootvader van vaderszijde stamde echter van net over de Maasbrug: Uit Roosteren. Misschien voel ik me méé daarom verbonden met Sint-Agatha en Cuijk aan de Maas en met Nederland. Terwijl ik mijn langste tijd in België heb doorgebracht.



Joe Op de Kamp o.s.c.

De families van vader en moeder tellen geen enkele 'pilaarbijter'. Toch bezocht ik te Maaseik de bewaarschool van de Tilburgse Zusters van Liefde, doorliep ik bij de Fraters van Tilburg de lagere school en volgde ik aan het Kruisherencollege middelbaar onderwijs. Elk van die namen zal ook voor Cuijkenaren een 'begrip' zijn: 'Liefdegesticht', 'Aloysiussschool', klooster 'Sint Aegten'. Kruisheren heb ik gezien en beleefd van toen ik "een broekie" was. Mijn intreden bij de Kruisheren valt echter toe te schrijven aan het contact met hen als leerling aan hun college. Ook aan hun tijdschrift 'Kruis en Wereld' dat ik uitspelde.

Nog steeds ga ik voor de vernieuwingen die het Tweede Vaticaanse Concilie meebracht. Kopschuw voor pogingen om de klok terug te zetten. Nóg onderweg om vergelijken te bereiken tussen verwachtingen van anderen en wat bij mezelf hoort.

Wim Slangen vertelt

In augustus 1959 ben ik ingetreden in de Orde van het H. Kruis (Kruisheren). Ik volgde de klassieke kloosteropleiding: noviciaat, filosofie, theologie (1959-1966). Ik heb mijn solemnele geloften afgelegd in 1964 en ben priester gewijd in juli 1966.

Ik ben een aantal jaren leraar katholieke godsdienst geweest in middelbare scholen en werkte mee in het vicariaat voor religieus leven in het aartsbisdom

Mechelen-Brussel (België). Later werd ik vormingsverantwoordelijke (in team) van de jonge confraters en secretaris van de Belgische provincie van de Kruisheren. Van 1993 tot 2000 was ik provinciaal van de toenmalige Belgische provincie en van 2000 tot 2004 provinciaal van de nieuw opgerichte Europese provincie. Ik heb gewoond in Achel (België, 1967-1970), in Leuven (België, 1970-2004), in Hannut (België, 2004-2011) en woon nu in Sint Agatha (2011-????).



Wim Slangen o.s.c.

Pierre-Paul Walraet vertelt

Geboren in 1959, Achel (België). De eerste jaren van mijn kloosterleven (1979-1984) bracht ik door in de Achelse Kluis. In 1984 werd ik Kruisheer en bereidde me voor op de religieuze geloften (1989) en de priesterwijding (1990). Daarna studeerde ik theologie en spiritualiteit in Rome aan de Gregoriana. Van 1992 tot 1997 leefde ik in de Oranjestad Diest als lid van de plaatselijke Kruisherengemeenschap. Pastoraal gezien hield ik er me bezig met schoolcatechese en parochiepastoraat. Het Generaal Kapittel van 1997 verkoos me tot assistent van de generale overste van de Orde. Ik verhuisde naar Rome en zou er wonen en werken tot september 2009. Er volgde een tijd voor persoonlijke vorming in Engeland.



Pierre-Paul Walraet
o.s.c.

Sinds juni 2010 leef ik in de Kruisherengemeenschap in Sint Agatha. In Cuijk en omgeving werk ik mee in het liturgische pastoraat, en ben dirigent in Cuijk Noord.

Piet van de Koolwijk

Ik ben Piet van de Koolwijk, 61 jaar, sinds 1990 woonachtig in het mooie Katwijk, getrouwd en heb 2 dochters en 2 kleinzoons. Sinds hetzelfde jaar werk ik ook bij de gemeente Cuijk. Ik heb verschillende functies gehad waarvan de laatste 8 jaar als gemeentesecretaris.

Wellicht dat velen mij daarvan kennen. Sinds 1 juni 2012 heb ik deze functie neergelegd en ben ik de ambtelijke fusie van de drie gemeenten, Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert, gaan leiden. Dit moet resulteren in één nieuwe ambtelijke organisatie voor deze drie gemeenten.

Vanaf 1 januari jl. ben ik vice-voorzitter van het bestuur van de nieuwe parochie Heilige Martinus. Hoe komt dat zo? Zoals zo vaak met dit soort dingen was ik niet helemaal onbekend in die wereld. Ik was vice-voorzitter van de voormalige parochie in Katwijk en van daaruit maakte ik deel uit van de stuurgroep die zich bezig hield met de fusie van de zes parochies, Cuijk Centrum, Cuijk Noord, Sint Agatha, Vianen, Beers en Katwijk. In zekere zin is het dan wel logisch dat men je weet te vinden om in de nieuwe parochie een rol te vervullen en ik heb daar met overtuiging ja tegen gezegd.

Een nieuwe start, in een nieuwe tijd, in een gemeenschap die vraagt om aansluiting bij de mogelijkheden van nu. Dat is de uitdaging waar wij als bestuur voor staan. Natuurlijk zal er het nodige (moeten) veranderen. Dat zullen lang niet altijd makkelijke of gewenste veranderingen zijn. Maar om daar voor ieder van en in de zes geloofsgemeenschappen, van jong tot oud, voor wie de kerk betekenis heeft het beste van te maken is de opdracht waar we als bestuur voor staan.

De kritiek maar ook de ondersteuning die we tot nu toe hebben mogen ervaren biedt daarvoor de inspiratie. Ik hoop dat we ook in toekomst op u mogen rekenen.



Piet van de Koolwijk

Antoon Janssen

65 jaar, gehuwd, twee zonen, twee kleinkinderen. Sinds augustus 2012 gepensioneerd na 41 jaar werkzaam te zijn geweest, eerst als biochemisch analist, later als gepromoveerd biochemicus, in het Academisch Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen.

Sinds 1 januari 2013 secretaris van het parochiebestuur van de Heilige Martinusparochie Cuijk; bestuurslid van de Parochiële Caritas Instelling (voorheen Armenbestuur Parochie St Martinus Cuijk); voorzitter van het Herenkoor St Martinus Cuijk; vrijwilliger voor de actie Kerkbalans, de Bisschoppelijke Adventsactie en de Vastenactie; collectant. Daarvoor jaren actief als bestuurslid van de St Martinusparochie Cuijk.

Ik zie deze functie als een nieuwe uitdaging en ben zeer gemotiveerd om buiten de muren van de oude parochie aan het werk te gaan in deze nieuwe parochie om die uiteindelijk uit te bouwen tot een bloeiende gemeenschap die minstens zo goed is als de afzonderlijke parochies van voorheen. Ondanks de afschuwelijke zaken die de laatste jaren aan het licht zijn gekomen en de vele kritiek die we, terecht of onterecht, van her en der over ons heen gestort krijgen, geloof ik nog steeds in onze RK-kerk, door al die goede zaken die in het verleden en heden door al haar vele medewerkers tot stand werden en worden gebracht.



Antoon Janssen

Ger Langen

Mijn naam is Ger Langen, de penningmeester van het nieuwe parochieverband. Ik woon sinds 1975 in Cuijk maar ben geboren in Boxmeer en na mijn middelbare school ben ik bij Nutricia Cuijk gaan werken. Daar heb ik ook Wil Keijzers ontmoet, met wie ik in 1975 ben getrouwd. Samen hebben

we twee kinderen gekregen. Inmiddels zijn deze kinderen uitgevlogen en hebben zelf ook kinderen en ben ik een trotse opa van 3 kleinkinderen.

Ik ben eerder lid geweest van de parochievergadering van de St. Martinusparochie in Cuijk en later ook penningmeester. Ook heb ik 10 jaar de penningen van de caritas-instelling van deze parochie beheerd.



Ger Langen

Na 43 dienstjaren bij Nutricia Cuijk ben ik nu als vrijwilliger actief voor verschillende organisaties, o.a. als bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Cuijk en van de Wijkraad Centrum Cuijk.

Ik weet dat het penningmeesterschap van het nieuwe parochieverband een zware klus zal zijn in deze voor de kerk moeilijke tijden. Maar ik weet ook dat vele parochianen hun uiterste best willen en zullen doen om samen te werken aan een geloofsgemeenschap waarin we samen kerk zijn. Laten we met z'n allen de schouders eronder zetten.

Ton Gijsbers

'Zicht op Martinus'.

Bestuurslid voor het vastgoed Ton Gijsbers. Ik ben ruim 25 jaar in de bouw werkzaam en als constructieadviseur heb ik inmiddels een brede ervaring ontwikkeld van nieuwbouw tot en met het in stand houden van gebouwen, waarbij herbestemming steeds vaker een

noodzaak wordt en daarmee ook de uitdaging. In veel gevallen zal het 'zorgzaam' zijn voor het vastgoed van de parochie en bij een aantal gebouwen zal het in stand houden een belangrijke rol spelen. Een prachtig voorbeeld is Martinuskerk, waarvan



Ton Gijsbers

ik de restauratie op afstand heb gevolgd en minutieus heb nagelezen in het schitterend gedocumenteerde boek 'Licht op Martinus'. Met de inzet van velen maar niet te vergeten de bijdrage van de vakmensen is de Martinus nu de parel van het Land van Cuijk. Tijdens mijn bezoek aan de geloofsgemeenschap in Beers heeft Diny Hofmans mij rondgeleid en geïnformeerd over de restauratie van de Lambertuskerk. In Katwijk heeft Willie Suppers mij rondgeleid en maakte tevens van de gelegenheid gebruik om een aantal bouwkundige punten aan te kaarten die dringend om herstel vragen. Zo heb ik afgelopen zaterdag kunnen zien dat het kerkplein in Vianen een metamorfose heeft ondergaan. De kerk in Cuijk-Noord bezoek ik binnenkort. Mijn kennismakingsrondje geeft in eerste aanzet een goed beeld hoe het vastgoed van de nieuwe parochie er voor staat en dat het, samen met de commissies 'Rond de toren', zeer de moeite waard is om ons erfgoed te koesteren.

Wilfred de Koning

Ik ben Wilfred de Koning, 45 jaar oud en woonachtig in Beers. Ik ben getrouwd met Mila en samen hebben we 3 kinderen in de leeftijd van 7, 9 en 11 jaar. In het dagelijks leven ben ik samen met mijn broer verantwoordelijk voor ons familiebedrijf, Phoenix Fabrikations bv, dat sinds 1968 in het Cuijkse gevestigd is.



Wilfred de Koning

In mijn vrije tijd ben ik leider van HBV E1, assisteer ik bij jeugd-trainingen Jiu-Jitsu en speel soloklarinet bij Harmonie Gaudete in Domino, alwaar ik ook het instrumentarium beheer en voorzitter ben van de Muziek Advies Commissie. Daarnaast begeleid ik sinds 1987 bedevaarten van de VNB naar Lourdes, vroeger als brancardier, thans als bedevaartleider. In die hoedanigheid ben ik ook voorzitter van de Werkveldscommissie Bedevaartleiding. In het nieuwe kerkbestuur ben ik verantwoordelijk voor de communicatie, een mooie taak om parochianen op de hoogte te houden over onze nieuwe parochiegemeenschap.

Friedarica Melsen-Theunissen

Ik ben Friedarica Melsen-Theunissen, 26 jaar oud en woon in Cuijk in de mooie groene wijk Padbroek. Ik ben bijna 4 jaar getrouwd met Antoine, samen hebben we een dochter van bijna 2 jaar en ons tweede kindje verwachten wij aan het begin



van deze zomer.

Voor mijn werk ben ik milieu technisch adviseur bij een gemeente, hiervoor ben ik voornamelijk bezig met agrarische vergunningen.

Afgelopen jaar heb ik de besprekingen genotuleerd van de fusiegroep. Dit werk heb ik vanaf dit jaar voortgezet voor het bestuur van de nieuwe parochie. Ik ben dus geen lid van het bestuur, maar draag wel graag mijn steentje bij.

Ik hoop dat een ieder in de nieuwe parochie elkaar zal vinden om samen te vieren, bidden, delen en geloven.

Het nieuwe logo....



Op de voorzijde van het nieuwe parochieblad vindt u het logo van onze nieuwe Parochie Heilige Martinus. Op verzoek van Pastoor Theo Lamers heeft Titus Peters in overleg met het parochiebestuur het nieuwe logo ontworpen. Zijn opdracht was: maak een eigentijds logo, waarin symbolisch de 6 geloofsgemeenschappen tot uitdrukking komen, dat tegelijkertijd ook de verbondenheid in de nieuwe parochie laat zien.

Het resultaat is een kleurrijk logo geworden waarin blokken de mantel van de Heilige Martinus symboliseren, die we met elkaar delen. De blokken

groot en klein vormen ook de bouwstenen van onze nieuwe parochie: elke geloofsgemeenschap, elke steen is belangrijk om een goed fundament te verzorgen, opdat de parochie ook stabiel en stevig wordt voor de toekomst. De kleuren geven aan dat elke geloofsgemeenschap bijzonder is, elk met haar eigen historie en tradities, maar ook samen verbonden in de identiteit van de Katholieke kerk. Binnen de nieuwe parochie Heilige Martinus wordt door samenwerking een basis gelegd voor de toekomst.

Het parochiebestuur

Vandaag is de laatste dag van mijn carnavalsvakantie. Heerlijk rustig is het geweest, even bijkomen van de drukke weken. Tijd om te strijken, tijd om te lezen, tijd voor mijn nieuwe cursus: ik ga een verhaal schrijven over mijn oma van vaders kant. Deze week was perfect om met neven en nichten te mailen. Zij hebben, net als ik, geen herinneringen aan haar, want mijn oma is al gestorven in 1935, toen er nog niet veel gedaan kon worden als je trombose had. Het precieze van haar ziekte en overlijden weten we niet, want van de generatie na haar zijn er alleen nog drie aangetrouwde tantes.

Toen, de eerste helft van de twintigste eeuw, en dan in Tilburg, hadden de meeste mensen geen vakantie. Hun leven zag er helemaal anders uit dan dat van ons, zo'n honderd jaar later. Ook hun geloof, en hoe ze dat beleefden en uitdroegen. Nu is het eerder een uitzondering, als jongeren actief zijn in de kerk, in de tijd van mijn grootouders was dat helemaal anders. Mensen gingen elke dag naar de kerk, voor een heilige mis, maar ook om even een kaarsje aan te steken, meestal bij Maria. Ook mijn oma, ondanks het feit dat ze het druk had met 11 kinderen. Op haar bidprentje staat dat ze lid was van de *Godsdienstige Vereeniging van St. Theresia*. Ik weet niet wat dat precies inhield, en dit keer is internet geen hulp. Ik hoop in de komende maanden nog veel over haar en haar tijd te weten te komen. Met de hulp van de hedendaagse communicatiemiddelen.



Één van de populairste communicatiemogelijkheden is Facebook. Daar doe ik ook aan mee, hoewel ik geen 'vrienden' spaar. Maar op Facebook kom je het geloof ook tegen. Het

plaatje hiernaast komt van zo'n facebookpagina. Elke dag kun je een interessante gedachte toegestuurd krijgen. Het is niet mijn stijl, maar soms zitten er mooie bij. En hierdoor zie je dat het ge-

loof toch niet helemaal uit onze samenleving verdwenen is. Ook al kom je niet meer elke dag in de kerk, een kaarsje aansteken bij Maria kan altijd, zelfs op internet, en voor jongeren: op Facebook op zoek gaan naar Jezus is ook niet zo moeilijk. Wat moeilijker zal zijn is zo'n pagina 'liken'. Want dan weet iedereen van je geloof in Jezus. En dat is misschien niet de bedoeling. Wat mij betreft: I 'like' Jezus. U ook?



Onze nieuwe parochie zal ook zo goed mogelijk met u gaan communiceren. En misschien hoort daar in de toekomst dan ook een facebookpagina bij. Misschien iets voor een wat jongere parochiaan om daarover na te denken? Ik houd het nog even bij het redigeren van het parochieblad. Als u daar nog ideeën, vragen of opmerkingen over heeft,



mailt u mij dan gerust: amhhemmen@gmail.com. We horen graag van u. Ook wat u van ons nieuwe parochieblad vindt.

We hopen dat u positief bent.

Naam parochieblad?

Zoals u ongewijfeld hebt opgemerkt, heeft ons nieuwe parochieblad nog geen naam. De bedoeling is dat er vanaf het volgende nummer een naam op de voorkant prijkt. Op dit moment hebben we daar nog geen goede ideeën voor. De Martinusbode wordt het in ieder geval niet. Maar wat dan wel? We willen u daarom om hulp vragen.

Als u een goed idee hebt voor de naam van het nieuwe parochieblad, dan mag u deze opsturen naar de redactie: amhhemmen@gmail.com. Als u geen e-mail heeft, lever het dan in bij de contactgroep van uw kerk. Voorzien van uw naam en telefoonnummer. We hopen op veel reacties!!!!

Wij gaan intussen op zoek naar een passende prijs voor de winnaar. En op het volgende nummer vindt u de nieuwe naam.

Liturgische kalender

Kerk	Datum	Weekend 2 en 3 maart Derde zondag van de Veertigdagentijd	Weekend 9 en 10 maart Vierde zondag van de Veertigdagentijd	Weekend 16 en 17 maart Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd
St. Martinus parochiekerk		Zaterdag 19.00 uur Dameskoor Zondag 10.30 uur Herenkoor	Zaterdag 19.00 uur Zanggroep Creation Zondag 10.30 uur Gastkoor Gouda	Zaterdag 19.00 uur Dameskoor Zondag 10.30 uur Herenkoor
H. Agatha St. Agatha		Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.30 uur Maasklanken	Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.30 uur Maasklanken	Zaterdag 19.00 uur Creation Zondag 9.30 uur
H. Lambertus Beers		Zaterdag 19.00 uur Gemengd koor	Zondag 9.30 uur Samenzang	Zaterdag 19.00 uur Kinderen com
H. Jozef Cuijk		Zondag 11.00 uur Jozefcantorij	Zondag 11.00 uur Jeugdkoor	Zondag 11.00 uur Crescendo Jozef viering
H. Martinus Katwijk		Zondag 9.30 uur Parochiekoor	Zondag 9.30 uur Parochiekoor	Zondag 9.30 uur Parochiekoor
H. Antonius Vianen		Zaterdag 18.00 uur Juvia	Zondag 10.00 uur Vivace	Zaterdag 18.00 uur Vivace

Andere vieringen

Ieder werkdag is er om 11.15 een eucharistieviering in de Kapel van het Kruisherenklooster in St. Agatha

Iedere woensdag is er om 19.00 uur een eucharistieviering in de Jozefkerk in Cuijk - De Valuwe

Elke 1ste vrijdag van de maand Eucharistie in de Martinuskerk in Cuijk

Iedere dinsdag in de Veertigdagentijd is er een oecumenische gebedsdienst in de Protestantse kerk in Cuijk (bij De Markt)

De liturgische kalender heeft de opzet tot en met Palmzondag. In verband met het gesprek en de beslissing tot de herziening van het liturgisch schema zal de publicatie van de Goede Week plaats vinden via een Nieuwsbrief van de Parochie die medio maart zal verschijnen.

Tijd van de dienst	Weekend 23 en 24 maart Palmzondag	Witte Donderdag 28 maart	Goede Vrijdag 29 maart
10.00 uur 19.00 uur	Zaterdag 19.00 uur Dameskoor Zondag 11.00 uur Gezinsviering met Jeugdkoor	10.00 uur Viering met ouderen en zieken 19.00 uur Dameskoor	15.00 uur Kruisweg Samenzang 19.00 uur Avonddienst Herenkoor
10.00 uur 19.00 uur	Zaterdag 19.00 uur Zondag 9.30 uur Maasklanken	19.00 uur Maasklanken	19.00 uur Avonddienst Maasklanken
10.00 uur 19.00 uur	Zondag 9.30 uur Gemengd koor		15.00 uur Kruisweg met vormelingen
10.00 uur	Zondag 11.00 uur Samenzang	14.00 uur Viering met zieken	15.00 uur Kruisweg Dameskoor
10.00 uur	Zondag 9.30 uur Parochiekoor		
10.00 uur	Zondag 10.00 uur Allegro Vivace		19.00 uur Kruisweg Allegro Vivace

Werkgroepen Eerste Communie

Sinds eind 2012 speelt de communiewerkgroep van de Heilige Martinus Parochie een belangrijke voortrekkersrol: de bestaande werkgroepen van de Eerste Heilige Communie uit Cuijk-Katwijk, Beers en Vianen zijn een samenwerkingsverband aangegaan, vanwege de op handen zijnde fusie. Na een voorzichtig, aftastend begin werden de handen ineen geslagen en werd diverse ochtenden voortvarend vergaderd om de bestaande draaiboeken van de 5 parochies ineen te laten vloeien. Uitgangspunt is steeds geweest: hoe kunnen we het beste uit de 3 programma's zodanig combineren zodat we een volwaardig programma aan de communicanten kunnen bieden?

Inmiddels draait de voorbereiding van de communie op volle toeren: de kinderen van Beers en Vianen komen om beurten bij elkaar "op bezoek" om aan de communievoorbereidingsmiddag deel te nemen. Alternierend wordt deze georganiseerd door Beers of Vianen, zodat we elkaar ook werk besparen, wat als zeer aangenaam ervaren wordt. Ook de Cuijkse communiewerkgroep draagt haar steentje bij aan dit succes: de inhoud van de middagen wordt gezamenlijk bepaald, evenals de 3 vieringen die in het kader van de communie gemaakt worden. Elk van de 3 communiewerkgroepen maakt met een delegatie ouders van de communicanten 1 viering, die voor alle geloofsgemeenschappen wordt gebruikt, waarbij lokale invulling mogelijk blijft. Dit eerste jaar van de fusie vraagt veel

geduld en tijd van de werkgroepleden, maar het is ook een stimulans om de voorbereiding op de communie nog meer inhoud te geven en om open te staan voor elkaars ideeën, zonder dat je je eigenheid als deelwerkgroep hoeft te verliezen.

De werkgroep(en) Eerste Communie

Werkgroepen Vormsel

In het najaar van 2012 zijn de parochies waar pastor Theo Lamers werkzaam was rond de tafel gaan zitten om te kijken of er mogelijkheden tot samenwerking zijn. Uiteindelijk heeft dit als resultaat opgeleverd dat er nog één vormselvoorbereiding en één vormselviering is voor geloofsgemeenschappen van Beers, Cuijk, Katwijk en Vianen.

Het samenwerken vraagt om over eigen grenzen heen te kijken en te ontdekken wat de ander voor mogelijkheden heeft. Dat is een investering en een uitdaging. Na goed overleg hebben we met elkaar lijnen uitgezet en zijn we samen met Miriam, die ook het parochieblad vormgeeft, bezig het vormselproject bij de tijd te brengen.

Er is een groep van 28 vormelingen, die voor haar bijeenkomsten rondtrekt door de parochie naar de verschillende geloofsgemeenschappen. Het is een grote groep, als je als werkgroep de afgelopen jaren gewend bent te werken met kleine groepen, maar tegelijkertijd kun je ook van elkaars kwaliteiten en krachten gebruik maken. We hopen dat de vormelingen een mooie en goede voorbereiding hebben op het sacrament dat zij op 6 april gaan ontvangen. De vormselwerkgroep(en)

Vastenactie 2013

Even minderen voor een ander!

Vastentijd, tijd voor bezinning: Van 13 februari tot 31 maart is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Juist tijdens de Vasten kunt u uw tijd, geld en aandacht delen met iemand die uw steun kan gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.

Even minderen voor een ander: Dit jaar besteedt Vastenactie extra aandacht aan migranten in Honduras. Tienduizenden Hondurezen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede en het geweld in hun land. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, op zoek naar een betere toekomst voor hun gezin. Vrijwel allemaal komen ze terug; ontgoo-

cheld, beroofd en gewond. Als ze de reis tenminste hebben overleefd...

Campagneproject 2013: zusters Scalabrinianas
De zusters Scalabrinianas vangen de migranten én hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Met dit campagneproject kan Vastenactie zo'n 16.000 migranten én hun gezinnen ondersteunen. Meer informatie over het werk van de zusters Scalabrinianas en de migratieproblematiek vindt u op www.vastenactie.nl.

Vastenactiezakje

Bij dit parochieblad treft u een vastenactiezakje aan. U kunt dit deponeren in de bussen die in de diverse kerken staan. Wij zorgen dat uw bijdrage dan naar de Vastenactie wordt overgemaakt. Of

in de brievenbussen: Cuijk centrum: parochiecentrum; Jozefkerk; Pastorie Vianen; Gildeweg 30 Beers; Supermarkt Van Kempen, Katwijk. Giro 5850 Vastenactie, Den Haag, www.vastenactie.nl - telefoon 070 779 6008 e-mail info@vastenactie.nl

Oecumenische gebedsdienst

Iedere dinsdag in de Veertigdagentijd is er een oecumenische gebedsdienst om ons voor te bereiden op het Hoogfeest van Pasen. De viering is om 19.00 uur in de protestantse Kerk.

Rondom de torens

Rondom de Martinus Cuijk

Noorderkoor Gouda zingt in Martinus



Op zondag 10 maart a.s. zal het Noorderkoor uit Gouda de eucharistieviering van 10.30 uur in de Cuijkse Martinuskerk opluisteren.

Het koor bestaat uit ruim 20 mannen en vrouwen en staat onder leiding van Angenieta Kaatee. Het koor wordt op piano begeleid door Frans van der Vaart.

Het Noorderkoor zingt met name Nederlandstalige hedendaagse kerkmuziek van componisten als Tom Löwenthal en Antoin Oomen.

Het koor bezoekt Cuijk op uitnodiging van Rianne Hillenaar, die meer dan 10 jaar bij dit koor heeft gezongen en nu lid is van Zanggroep Creation in Cuijk/St. Agatha.

Bijeenkomsten rond 'Het Woord'

Als mens zijn we eigenlijk een levenlang bezig om werkelijk mens te worden, een HEEL MENS. Of zoals je ook zou kunnen zeggen, een heilig mens. Een mens, zoals we eigenlijk bedoeld zijn; levend vanuit liefde en (daardoor) dienstbaar aan de ander. Maar totdat we zover zijn, zijn we een MENS IN WORDING.

Jezus van Nazareth was een HEEL MENS, Levend vanuit liefde, dienstbaar aan de ander.

Als mens kennen we eigenlijk maar twee drijfveren in het leven: je laat je leiden door angst (belemmeringen), of door liefde (geluk, plezier, vrede, mogelijkheden).

Als jij je werkelijk bewust wordt van de patronen in je leven, je doen en laten, kan jij opnieuw bewust een keuze maken en je laten leiden vanuit liefde.

Deze workshop, bijeenkomst geeft je handvaten om, naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth, vanuit liefde, vanuit je hart te leven zodat je vrede en geluk kan ervaren.

En als jij steeds meer vrede en geluk kan ervaren, zul je steeds meer ervaren wie jij in werkelijkheid bent. Een HEEL MENS.

U bent van harte welkom op de volgende data in 2013: Maandagen 4 maart, 8 april, 13 mei, 3 juni. Alle avonden zijn van 19:30-21:30 uur en vrij toegankelijk. Pastorie St. Martinuskerk, Kerkstraat 10.

Viering voor ouderen en zieken St. Martinus

Wij nodigen u uit voor de Paasviering op donderdag 28 maart a.s. om 10 uur in de St. Martinuskerk. Pastoor Lamers zal voorgaan in de eucharistieviering. Het Dameskoor "De Uitkomst" o.l.v. Bert Gerrits van de Ende zal deze viering opluisteren. Na de viering is er weer een gezellig samenzijn.

Als u aan deze viering wilt deelnemen en geen persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen, kunt u zich opgeven bij een van de volgende dames van de werkgroep:

L. Cöp	tel. 313102
T. Thomassen	tel. 312500
J. Bardeel	tel. 318337
H. Minten	tel. 317482
B. Kaal	tel. 317086
R. Buenen	tel. 313486
M. Schrijen	tel. 321733

Werkgroep voor ouderen en zieken

Rondom de Jozefstoren

Uitnodiging

zondag 17 maart 2013 om 11 uur: St Jozef-viering. Dinsdag 19 maart is de dag van onze patroonheilige H. Jozef. Dat vieren wij in de Jozefkerk op zondag 17 maart om 11.00 uur. Dit is tevens de dag van en voor onze vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers die dan 25 jaar, 30 jaar, 35 jaar of meer vrijwilliger zijn van de Jozefkerk, worden gehuldigd, net zoals andere jaren! Iedereen is van harte welkom!!

DVD Jozefkerk

Eind december 2012 hebben alle vrijwilligers van de Jozefkerk een mooie DVD over de Jozefkerk en de wijk Cuijk-Noord ontvangen. Deze DVD is gemaakt door Harrie Strik en Piet Vermeulen, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank! Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar. Mochten er liefhebbers zijn voor deze DVD: ze zijn te koop voor € 5,00 en te verkrijgen bij de pastorie van de Jozefkerk, De Valuwe 2. De pastorie is open: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Valuweplein

Het Valuweplein voor onze kerk is bijna weer klaar. Het ziet er mooi uit met die nieuwe bestrating en die prachtige bomen! Ook is er een nieuwe supermarkt geopend, wat voor onze wijk De Valuwe natuurlijk wel heel goed is!!

Rondom de Lambertustoren

Van de Contactgroep

Het is even wennen met het gebruik van de nieuwe naam van 'Parochie' naar 'Geloofsgemeenschap'. Maar zo zijn er meer veranderingen die extra aandacht en inzet vragen, maar alles zal naar verloop van tijd zijn weg vinden.

Na het afscheid van onze pastoor Jan Stevens, ongeveer 15 jaar geleden, is er in onze geloofsgemeenschap vele keren wisseling van de wacht geweest en iedere keer was het weer aanpassen, want ook hier kwam men het gezegde tegen 'nieuwe heren, nieuwe wetten'. Ook nu gaan wij ervoor en hopen op een nuttige en voorspoedige samenwerking. Voor Beers blijven de kerkberichten voorlopig nog in de Dorps-Courant vermeld staan,

zo ook in het Cuijks-Weekblad.

Dat wij in Beers nog volop vertrouwen hebben in de toekomst van onze kerk, kan men zien aan de restauratie van de toren en een gedeelte van de zijgevel. Het vordert gestaag, hopelijk gaan de steigers de komende maand verdwijnen en dan komt het eind in zicht en kunnen wij er weer vele jaren mee vooruit. De kerkdiensten kan men verderop in dit blad vinden, maar graag wil ik de Goede vrijdag vermelden, de enige dienst in onze kerk in de Goede week waar wij om 15.00 uur de Kruisweg vieren, samen met de vormelingen van dit jaar.

Geloofsgemeenschap H. Lambertus te Beers.
Harrie van Haren, contactgroep Rondom de Lambertustoren

Rondom de Antonius van Paduatoren

Van de Contactgroep

Op 16 dec. 1930 machtigt de bisschop van Den Bosch het kerkbestuur de bouw van kerk en pastorie onder leiding van bouwpastoor C.A. Muskens. De inwoners uit Vianen zijn hier druk mee bezig geweest, met paard en kar is zand aangereden voor de bouw van de kerk. In april 1931 is de eerste steen gelegd waarna de kerk op 19 oktober 1931 werd geconsacreerd door monseigneur Diepen. In 1931 werd door pastoor Muskens het kerkelijk mannenkoor opgericht. Dit werd later gemengd koor Vivace. Verder zijn er momenteel ook nog de koren Allegro Vivace en zanggroep Juvia die per toerbeurt de missen opluisteren. Het is een hechte gemeenschap met veel enthousiaste vrijwilligers. De afgelopen jaren zijn er 4 priesters geïnstalleerd geweest in Vianen. Laatste pastor was C.A.M. van der Pol. Sinds juli 2011 hebben we in Vianen geen eigen pastoor meer. We werdenen

Rondom de Toren H. Agatha

Van de Contactgroep

De geschiedenis herhaalt zich, voor wat betreft de Parochie H. Agatha te St. Agatha. Voor 1947 behoorde St. Agatha tot de parochie St. Martinus Cuijk, wat inhield dat alle sacramenten die toegevend werden aan inwoners van St. Agatha plaats vonden in de kerk van Cuijk. In 1947 is H. Agatha als rectoraat onder de orde van de kruisheren verder gegaan. De pastoor van de parochie is altijd een Kruisheer geweest. In 1984 is de parochie op

verzoek van het bisdom losgemaakt van de Kruissheren en met een eigen identiteit en geheel zelfstandig verder gegaan, tot 1 januari 2013.

Na enige terughoudendheid is na goed overleg met de parochianen besloten om samen te gaan tot een grote parochie H. Martinus Cuijk. St. Agatha met een inwoneraantal van ruim 500 personen staat bekend als een dorp met een heel rijk verenigingsleven, die vroeger voor een groot gedeelte mede zijn opgericht en tot stand gekomen door de Kruissheren. Tot aan ongeveer 2000 was er een heel sterke band tussen de dorpsgemeenschap en de Kruissheren. Na die tijd is het aantal bewoners van het klooster dermate klein en de leeftijd dermate hoog dat die verbondenheid logisch maar jammer, minder is dan voorheen. Vanaf 1984 tot 1 januari 2013 is Kees Michielse pastoor van de parochie H. Agatha geweest. Rond de fusie heeft hij aangegeven geen benoeming te willen in nieuwe parochie. Met grote toewijding en verbondenheid met St. Agatha heeft hij gewerkt. Als assistent wil hij nu in

de nieuwe parochie zijn diensten aanbieden. Het instituut kerk heeft het al jaren heel moeilijk in de huidige samenleving. Laten we echter hopen, dat we ook naar de toekomst toe nog jaren lang samen geloofsgemeenschap en parochie kunnen zijn, met een stukje eigen identiteit en verbondenheid, wat voor een kleine geloofsgemeenschap als St. Agatha van grote waarde zal zijn.

Rondom de Martinus Katwijk

Meimaand

In Katwijk is er in de meimaand, Mariamaand, iedere zondag een gastkoor dat de viering verzorgt.

Voor 2013 is er het volgende programma:

Zondag 5 mei: Koor Overasselt

Donderdag 9 mei: Oellandkoor St. Anthonis

Zondag 12 mei: Zang Veredelt

Zondag 19 mei: Voces Virorum

Zondag 26 mei: Juvia Vianen

Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Thea Hermans 315892

Peter Hendriks 314030

Dion Jilesen 312097

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Harrie van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Frans van den Bogaard 315742

Peter Hendriks 322822

Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Maarten Hermens 0643138081

Henriëtte van de Lockant- Heijltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Ria van Kempen 317612

Willy Suppers 316760

Ton Lukassen 314633

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua -

Vianen

Jacqueline Lamers-Manders 321008

Thea Scheers-Jans 320137

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat:

Kerkstraat 10 312555

Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:

Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277

Geloofsgemeenschap H. Lambertus: 314333

Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233

Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555

Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612

Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua:

320137

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is te bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Passie

Middeleeuwse en moderne interpretaties van het lijden en de opstanding van Christus

Veel motieven in de beeldende kunst zijn ontleend aan de passietijd, aan de Goede Week. Lijden en opstanding, dood en verrijzenis zijn thema's die de actualiteit van de tijd overstijgen. In de expositie die midden in de aankomende passietijd opent, zal het Museum voor Religieuze kunst in Uden laatmiddeleeuwse passievoorstellingen combineren met hedendaagse interpretaties.

De emoties die oude passievoorstellingen uitdrukken, gevoelens van smart, van verdriet maar ook van hoop, worden door hedendaagse kunstenaars als Marc Mulders, Reinoud van Vught, Ignace Schretlen, Erzsebet Baerveldt en Gijs Frieling vertaald naar het heden. Het werk van deze kunstenaars, schilderijen, tekeningen en video's, wordt geconfronteerd met middeleeuwse devotiestukken: Piëta's, Kruisafnames, beelden van Christus op de Koude Steen. Maar ook met meer recente vertolkingen, zoals een indrukwekkende houtskooltekening van de gekruisigde Christus door Albert Servaes uit 1923.

Binnen Nederland is het MRK te Uden het enige museum dat hedendaagse religieuze kunst actief verzamelt en regelmatig exposeert. Met dit beleid wil het MRK uitdragen dat religieuze kunst niet iets is van het verleden, maar ook heden ten dagen van eminente betekenis is.

Museum voor Religieuze Kunst
Vorstenburg 1, 5401 AZ Uden
email: info@museumvoorreligieuzekunst.nl
website: www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes met de nieuwe Heilige Martinusparochie

Sinds 1 januari 2013 zijn we, de parochies uit St. Agatha, Vianen, Katwijk, Cuijk en Beers één nieuwe parochie, de Heilige Martinusparochie. Vele parochies in Nederland zijn ons voorgedaan in dit proces. Het samen één parochie zijn is nieuw,

heeft voor- en nadelen, maar is zeker een grote en leuke uitdaging om er met elkaar de schouders onder te zetten om ook daadwerkelijk één parochie te worden.



Eén van de middelen om hiertoe te komen, is het samen op bedevaart gaan. Samen op weg gaan naar een bijzondere plaats. Traditiegetrouw is de meimaand dé maand om op bedevaart te gaan naar een Mariaheilgdom. Dicht bij huis of wat verder weg, Maria wordt in deze maand bijzonder vereerd. Vanuit de nieuwe Heilige Martinusparochie willen we daarom van 23 t/m 28 mei op bedevaart naar Lourdes gaan. Pastoor Theo Lamers, mede initiatiefnemer van deze reis, zal de bedevaartgangers uit de parochie pastoraal begeleiden.

De 6-daagse vliegreis vertrekt vanaf Eindhoven Airport en bij voldoende deelname kan in Cuijk opgestapt worden om gezamenlijk per bus naar Eindhoven te reizen. In Lourdes verblijft u in een goed drie-sterren hotel op enkele minuten loopafstand van het Heiligdom. Het bedevaartprogramma bestaat uit diverse vieringen waarin o.a. pastoor Theo Lamers voorgaat, deelname aan de Lichtprocessie en de Sacramentsprocessie, de internationale Hoogmis en een viering met Handoplegging. Een ervaren hoteleider van VNB, de bedevaartorganisatie bij wie wij ons aansluiten, zal de groep begeleiden en zij zal tevens de vele bezienswaardigheden in de stad Lourdes in het programma opnemen.

Heeft u (medische) zorg nodig? Ook dan is het mogelijk om aan deze bedevaart deel te nemen. Medische begeleiding van artsen en verpleegkundigen zal tevens aanwezig zijn.

Wilt u meer informatie en/of een folder ontvangen, neem dan vrijblijvend contact op met de lokale contactpersoon van VNB Anny Spanjers, tel. 31 33 93 of pastor Theo Lamers, tel. 31 25 55 of www.lourdes.nl

Parochiestatistiek

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

4 jan.	Alida van den Hoek-Steneker	
	80 jaar	H. Jozef
10 jan.	Corrie Linders-Jansen	
	75 jaar	H. Jozef
10 jan.	Gerard de Clerck	
	92 jaar	St. Martinus
17 jan.	Wilma Jacobs-van der Burgt	
	62 jaar	H. Agatha
21 jan.	Piet van Kesteren	
	94 jaar	St. Martinus
24 jan.	Theo Peters-Sengers	
	83 jaar	St. Martinus
26 jan.	Piet Toonen	
	81 jaar	H. Lambertus
29 jan.	Cor Kerskes	
	92 jaar	St. Martinus
6 febr.	Martien de Langen	
	80 jaar	H. Jozef

8 febr.	Jos Broekmans	
	86 jaar	H. Agatha
9 febr.	Theodorus Tijssen	
	74 jaar	H. Jozef
9 febr.	Josias Fanoembi	
	63 jaar	H. Jozef
14 febr.	Frans Stoots	
	64 jaar	St. Martinus

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

6 jan.	Wieke Duijf	St. Martinus
20 jan.	Gijs Bleeck	St. Martinus
20 jan.	Veroniek van Hees	St. Martinus
3 febr.	Noortje Kaal	St. Martinus
3 febr.	Krijn Buis	H. Agatha
17 febr.	Cas Driessen	St. Martinus

Kinderactiviteiten

H. Martinusparochie, Cuijk

Op 6 april vindt het Vormsel plaats voor alle vormelingen uit Cuijk, Beers, Katwijk en Vianen.
Tijd: 14.30 uur.

St. Martinus, Cuijk

23 maart 15.00 uur
Palmpasestok maken voor alle kinderen in de Parochie
24 maart 11.00 uur
Palmpasenviering voor communicanten, toneel en palmpasenoftocht
31 maart 15.30 uur
Peuterkleuterviering Pasen
2 juni 11.00 uur
Communieviering communicanten 2013

H. Antonius van Padua, Vianen

9 maart 18.00 uur
Presentatieviering communicanten 2013
21 april 11.00 uur
Communieviering communicanten 2013

H. Jozef, Cuijk

10 maart 11.00 uur
Gezinsviering mmv kinderkoor
7 april 11.00 uur
Presentatieviering communicanten 2013
14 april 11.00 uur
Gezinsviering mmv kinderkoor
12 mei 11.00 uur
Gezinsviering mmv kinderkoor
9 juni 11.00 uur
Communieviering communicanten 2013

H. Lambertus, Beers

16 maart 19.00 uur
Presentatieviering communicanten 2013
14 april 10.30 uur
Communieviering communicanten 2013
23 juni 9.30 uur
Dankviering communicanten 2013 (Beers-Cuijk-Vianen-Katwijk)

Peuter- en kleuterpaasfeest

Alweer voor het 3e jaar op rij is er een speciale viering voor peuters en kleuters met Pasen. Uit de opkomst en de vele positieve reacties is gebleken dat het erg aanslaat. Op 1e paasdag zijn alle kinderen (ca 2-8 jaar) samen met hun ouders, opa's en oma's en verdere familie om 15.30 uur van harte welkom in de St. Martinuskerk in Cuijk. Samen zullen we luisteren en kijken naar het paasverhaal. We zingen samen liedjes en ten slotte gaan we ook nog eieren zoeken in de pastorietaan. We sluiten af met koffie, thee en limonade met iets lekkers!

Voor meer informatie: Astrid Bakker-Verhoeven (0485-750662)

Peuter-/kleuterpaasfeest



Het verhaal van Palmzondag

Jezus en zijn leerlingen waren op weg naar Jeruzalem. Er waren veel mensen bij die graag bij Jezus wilden zijn om naar Hem te luisteren. Nog een paar dagen, dan zou het feest zijn in Jeruzalem, Paasfeest. De Israëlieten dachten dan terug aan de tijd dat God hen bevrijd had uit het land Egypte. De mensen zijn blij en vrolijk, ze zijn al in feeststemming. Ze hopen en verwachten dat Jezus hun

koning wil worden en de Romeinen, die de baas spelen in hun land, zal verjagen. Ze begrijpen nog steeds niet dat Jezus helemaal geen vechtkoning wil zijn, maar een vredekonink. Jezus is niet zo blij en vrolijk, Hij is stil en verdrietig omdat al die mensen niet kunnen begrijpen, dat Hij geen konink wil worden om de Romeinen te verjagen, maar alleen maar vrede wil brengen tussen God de Vader en alle mensen.

Toen ze vlak bij de Olijfberg waren zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Ga naar het dorpje, dat je daar ziet liggen. Je zult daar een vastgebonden veulen zien, een jonge ezel, waar nog nooit iemand op heeft gereden. Maak het dier los en breng het hier. Als er iemand aan je vraagt: "Waarom maken jullie dat veulen los en nemen jullie het mee?" Zeg dan dat de Heer het nodig heeft. Dan zal het goed zijn. De leerlingen van Jezus gingen naar het dorp en alles gebeurde precies zoals Jezus het had gezegd. Ze kwamen terug bij Jezus en deden hun jassen uit en legden ze over de ezel, zodat Jezus er op kon zitten en ze spreidden hun jassen uit over de grond, zodat de ezel er over kon lopen.

Ze begonnen te juichen en te roepen: "Hosanna, hosanna, de konink komt. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer". En steeds meer mensen sloten zich aan bij de juichende stoet mensen en zongen en jubelden het uit van blijdschap, omdat ze dachten dat Jezus nu wel konink zou worden over Jeruzalem. Ze trokken palmtakken van de bomen en zwaaiden er vrolijk mee, het waren net vlaggen, die de konink begroeten.

Zo komt de vrolijk stoet in Jeruzalem aan en de mensen dringen om Jezus heen en verwachtten van Hem dat Hij zou zeggen: "Maak mij nu maar konink". Maar Jezus stapt van de ezel af en gaat naar de tempel. De mensen zijn teleurgesteld en begrijpen er niets van, dat Jezus geen konink wil worden zoals zij het hebben bedacht.

De plannen van God zijn zoveel mooier en beter dan wij zouden kunnen bedenken. We begrijpen God lang niet altijd, maar we mogen zeker weten dat het goed is wat God doet. Hij kent je en Hij weet wat het beste voor je is, op Hem kun je vertrouwen, bij Hem ben je veilig. Jezus heeft ons dat geleerd, blijf maar dicht bij Hem.





Afscheid parochieblad
Jozefkerk



Repetitie reünie
jeugdkoor



Mariagrot in
de sneeuw



Peuter- en kleuterviering
in Vianen



Kerststal in
Cuijk Noord



Rock Solid
tienergroep



Sponsortocht WJD
Cuijk on Ice



Vormelingen Cuijk
in Vianen



Peuter- en kleuterviering
kerstmis in Cuijk